

Bier & Bezieling avonden in 't Refter van Zwolle

“ Gesprekken over geest, lichaam, ziel, en gemeenschap ”

In het najaar organiseert het Ontmoetingshuis Moderne Devotie vier avonden in het Refter over “ Bier & Bezieling ”. Het Refter kent een lange geschiedenis, al vanaf 1309, als eetzaal voor de Augustijner Koorheren van het Klooster Bethlehem in Zwolle. De Koorheren sloten zich in 1423 bij de Moderne Devotie aan. Liever hadden ze zich al in 1396 aangesloten. Die Moderne Devotie keert dit najaar weer terug in het Refter met vier avonden over bezieling, navolging en identiteit. De avonden zijn iedere keer op de donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur. Data: 5 oktober, 26 oktober, 16 november en 14 december 2023. Iedere avond staat er een klooster(orde)bier centraal. Inleidingen worden verzorgd door Actueel Modern Devoot Mink de Vries.

Per avond is er ruimte voor 15 deelnemers, kosten 7,50 euro pp per avond incl. 2x koffie/thee en een hapje. Consumpties voor eigen rekening.

Aanmelden: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl.

Betaling vooraf via Ontmoetingshuis Moderne Devotie o/v Bier en Bezieling, rekeningnummer: NL 71 INGB 0007852541.



© Dany T. 't Refter in Zwolle (foto Dany T.)

Bier & Bezieling 1

De eerste avond, op 5 oktober, staat in het teken van ‘ Franziscaner Weissbier’

Op deze avond gaan we in gesprek over eenvoud, sober leven, duurzaamheid, en verantwoord beheer van wat ons is toevertrouwd. 4 oktober is de dag van Franciscus van Assisi, stichter van de kloosterorde van de Franciscanen.

Franciscus zocht de balans tussen mens, dier, natuur, en de Schepper.



Franziscaner Weissbier uit München

Bier & Bezieling 2

De tweede avond, op 26 oktober, staat in het teken van " De Karmeliet ".

Deze avond staat vooral in het teken van, het zoeken naar, de balans tussen rust en maatschappelijke betrokkenheid. De Karmelieten zijn in onze regio vooral actief geweest in het onderwijs. Karmelieten danken hun naam aan de berg de Karmel, in Israël. De berg waar de profeet Elia de profeten van Baäl versloeg.



De Tripel Karmeliet

Bier & Bezieling 3

De derde avond, op 16 november, staat in het teken van " La Trappe ".

Nog niet zo lang geleden woonden en leefden Trappisten in de Abdij Sion bij Diepenveen. Ondertussen zijn ze naar Schiermonnikoog vertrokken. Op deze avond gaan we in gesprek over bezieling, ambacht, ergens voor gaan, wat de wereld er ook van vindt. Aanpassen of je juist onderscheiden ?



La Trappe uit Veghel

Koningspaar op bezoek bij Trappisten op Schiermonnikoog 2023

Bier & Bezieling 4

De vierde avond, op 14 december, staat in het teken van "De Augustijn".

In Zwolle e.o. waren er meerdere kloosters met de regel van Augustinus,

Het klooster van Windesheim, het Klooster van Thomas a Kempis op de Agnietenberg, en het Klooster waar deze ontmoetingen plaatsvinden, het Bethlehems klooster, met het Rafter !

Deze vierde avond staat vooral in het teken van onze eigen identiteit en die van onze omgeving. Wat hebben we nog gemeen met die Augustijner Koorheren uit de 15^e en 16^e eeuw ? Waarin volgen we, wanneer haken we af ?



Een Augustijn Tripel uit Gent
